

# BIG

## משחק משפחתי מצטיין

המטרה < < לאתל כמה שיותר איחולים מוציאים ומשחתיים!

### המשחק מכיל

75 כרטיסי טוב = הגדרות מצמיחות ומשמחות | 20 כרטיסיות שמות = ריקות לשמות המשתתפים

### הכנות

- הדפיסו את הקבצים המצ"ב וגזרו את הקלפים
- מלאו את שמות המשתתפים בכרטיסיות המשתתפים (ניתן וכדאי להכין יותר מכרטיס אחד לכל משתתף)

### מתחילים!

הואגזי (ומשחקי < < אצלנו בכמה שיותר כרטיסיות שמות

### איך משחקים??

- מחלקים לכל אחד מהמשתתפים 5 כרטיסי "טוב"
- המשתתף הצעיר ביותר מניח את הכרטיסיה עם השם שלו באופן גלוי על גבי השולחן
- כל אחד מהמשתתפים האחרים בוחר מתוך כרטיסי ה'טוב' שבידיו את התשובה המתאימה ביותר – האיחול שהוא היה רוצה לאחל למשתתף הנבחר (שמו מופיע על גבי השולחן) ומניח אותו הפוך על גבי כרטיס הקטגוריה
- << חשוב שכל משתתף יזכור את התשובה שבחר
- השחקן הנבחר הופך את הכרטיסיות ובוחר מתוכם את איחול הטוב שהכי הכי מתאים עבורו
- המשתתף שהניח את הכרטיס טוב הנבחר, זוכה בכרטיס עם שם המשתתף << כעת עליו לברך את המשתתף באיחול שהניח עבורו!
- בסיום כל סיבוב, כל השחקנים מחזירים את קלפי הטוב לערימה במרכז (מערבבים היטב)
- בסיבוב הבא, המשחק ממשיך לפי סדר הישיבה (או גיל המשתתפים)
- כל משתתף לוקח 5 קלפי טוב חדשים
- המנצח הוא מי שהצליח לאחל הכי הרבה איחולים טוב שבטיים! כלומר – השיג כמה שיותר כרטיסיות שמות
- המשחק נגמר כאשר נגמר הזמן או כשנגמרו הקלפים

טוב שבט שמח!

	במה אברכך?		עץ החיים היא
	שיהיו פירותיך מתוקים		כי האדם עץ השדה
	שיהא צילך נאה		והיה כעץ שתול על פלגי מים
	שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך		ימי העץ ימי עמי
	מה נאה אילן זה		שלא תפסיק לגדול
	בל תשחית!		גדל! גדל!
	בחור כארז		בול עץ
	נתלה באילן גבוה		דבר אל העצים ואל האבנים..
	לרדת לשורש הדברים		הכה שורשים
	איש תחת גפנו ותחת תאנתו		אני לא תקוע – אני נטוע!
	אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר??		התפוח לא נופל רחוק מהעץ...
	אילן סרק		כמו האדם העץ צומח...
	פירותיו מעידים עליו		ונתן העץ פריו
	גודע את הענף עליו הוא יושב		איך זה להיות עץ??

אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע...	נח על זרי הדפנה 
כי כל עשב ועשב יש לו שירה	לא דובים ולא יער
כח השרף	איש אשכולות
מאמין בשורשים	לך טפס על עץ אחר 
ליבלוב מחודש	מרוב עצים לא רואים את היער
 פרי מתוק	כעץ כן פריו
להוציא פירות	דבר אל העצים ואל האבנים...
לצמוח בלי סוף	כעלה נידף 
 פרי בוסר	מלא כרימון 
מלבלב	לא מכל אורן יעשה תורן
עץ השדה יתן פריו	אין פרי בלי אילן
שורשו אל מים רבים	תוכו אכל קליפתו זרק
עץ פרי עושה פרי 	פרי עמלו
אילנות שעושים פירות	צדיק כתמר יפרח 

כמו האדם גם העץ צומח	אילני סרק עתידין לעשות פירות
 הוא שואף למעלה	גם לשתול וגם לנטוע
הוא צמא למים	הגיע עת לטעת 
תחזיק חזק עלה קטן שלי	 רון בלב ואת ביד
כארז בלבנון ישגה	שירו שיר לשתיל
 כאן אסור לקטוף!	טע ושתול, שתול וטע
	נכה פה שורש
	 עץ לאט לאט צומח
	את שורשיו שולח 
	כל הזמן העץ נטוע במקומו
	כל כך הרבה עצים יש בעולם
	אז ירננו כל עצי יער
	הנה ברוש לבדו, עד השמים
	לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד







